

Light of Life

VOORJAAR 2015



Beste mensen, lieve vrienden

Eind april gaat Marlies weer naar Nepal. Praten over de voortgang van Aamaghar en vooral genieten van alle kinderen, die ze in haar hart gesloten heeft.

Onze Stichting Light of Life heeft als symbool de zonnebloem, die uit een goed zaadje groeit, door licht, water, een stevige bodem en dat beetje aandacht en warmte.

Light of Life en de actie "Stel een daad"

Begin december zijn we gestart met de actie "Stel een daad". Doel: 3000 mensen/bedrijven enthousiasmeren een daad te stellen en het uitgespaarde/verdiende bedrag te doneren. Inmiddels zijn er 75 daden gesteld, waarmee we kunnen helpen om de exploitatiekosten te voldoen. Steeds weer hartverwarmend hoe groot de betrokkenheid en het medeleven is bij onze achterban.

Een goed voorbeeld doet volgen. Zegt het voort!



**Ooit een droom,
nu al drie jaar
werkelijkheid!**

Maak alsjeblieft je bijdrage over naar rekeningnummer NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk. Wij zijn een ANBI-stichting waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.

Adresgegevens:
Stichting Light of Life
J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk
KVK 17219997
RSIN ANBI: 819146316



Bezoek aan Nepal

Op 23 april ga ik 3 weken naar Nepal. Doel van de reis: aanwezig zijn bij de start van het Nepalese schooljaar.

In april start een nieuwe groep: de kinderen van de first class stromen door naar de second class.

En op 27 april vieren we het 3 jarig bestaan van Aamaghar Pathshala.

Wat is er al veel bereikt:

- ✓ het aantal leerlingen is gegroeid van 28 naar bijna 100,
- ✓ we hebben een permit om naast preschool ook primaryschool te zijn,
- ✓ er is een fantastisch pedagogisch klimaat op Aamaghar,
- ✓ de ouderbetrokkenheid is groot en
- ✓ de leerkrachten staan open voor verbetering van hun vakmanschap.

Met recht kunnen we daar trots op zijn.



Hoe nu verder

Samen met de Stichting Friends of Nepali Villages en de staf van Aamaghar gaan we een plan opstellen voor de toekomst, waarin naast onderwijskundige ontwikkelingen ook de zelfredzaamheid van Aamaghar besproken zal worden.

Met the Aamaghar Women Empowerment Association gaan we kijken hoe we de zelfredzaamheid van de arme gezinnen kunnen vergroten.

Ook zal er aandacht zijn voor Renuka, Nisha en Reshma, alle drie kinderen met een beperking. Samen zoeken we naar mogelijkheden om deze kindjes ontwikkelingskansen te bieden en hun moeders te ondersteunen.



Wat willen we graag brengen tijdens ons komende bezoek?

Dit jaar willen we de kinderen van de first en second class graag nieuwe uniformen geven. Aan het dragen van uniformen in Nepal liggen bijzondere gedachten ten grondslag:

- iedereen gelijk, dus ook de vele kindjes waar men zich in de familie geen goede kleding kan veroorloven
- kinderen en ouders zijn trots op hun school en dus ook op de uniformen

Ook willen we voor de second class schoolmeubilair aanschaffen. We hopen op een totaalbedrag van € 1.025,-. Daarvoor willen we kopen:

- schooluniformen: voor € 20 heeft een kind een uniform, sokken, schoenen en een warme trui. Hiermee is een kind een jaar gekleed.
- schoolmeubilair: 30 stoeltjes en 5 groepstafels, je koopt voor € 10,- een stoeltje en voor € 25,- een tafel.

Help jij ons helpen?

En..... natuurlijk staan wij open voor iedere originele gift met een speciaal doel.



Nieuws van the Aamaghar Women Empowerment Association

De vrouwen van de Aamaghar Women Empowerment Association hebben inmiddels zoveel naailessen gehad dat ze in staat zijn om de uniformpjes van de kinderen in de first- en secondclass te maken. Zo komt de investering ten goede aan de gemeenschap.

Een andere groep vrouwen heeft zaadjes geplant die nu al kleine plantjes worden verkocht. Een mooi initiatief om op kleine schaal extra inkomsten te genereren.

De lokale timmerman gaat aan de slag om schoolmeubilair te maken. Hij maakt de groepstafels en kasten. Door deze opdracht ontstaan ook weer extra inkomsten binnen de gemeenschap.



Kijk op www.lightoflife.nl/nieuws voor leuke sponsoracties

Nieuwsflits actie “Stel een daad”

De daden van onze sponsoren tot nu toe hebben ervoor gezorgd dat we de komende 3 maanden de exploitatiekosten kunnen voldoen. Fantastisch!

Met de cheque van Books4Life kunnen we boeken aanschaffen voor de nieuwe groep.

Mia uit Sprang Capelle en Marlies uit Kaatsheuvel hebben beiden een geit gedoneerd.

De bijdrage van de Vincentiusvereniging Tilburg wordt ingezet in de allerarmste gezinnen.



Minibusje huren

De bekendheid van Aamaghar neemt toe. Steeds meer ouders willen hun kind plaatsen. Ook vanuit hoog in de bergen in onherbergzaam gebied worden kinderen aangemeld. Dit is enerzijds een mooie ontwikkeling, anderzijds ontstaat een probleem rondom het vervoer van de kinderen.

Moeders met kinderen van twee jaar en ouder kunnen de school te voet niet bereiken in verband met de grote afstand. De bus die de kinderen ophaalt kan zo hoog niet komen, bovendien kost dat teveel tijd.

Voor het nieuwe schoolseizoen denken wij aan inhuren van een minibusje en zoeken hier sponsoren voor. De kosten hiervoor beramen wij op € 150,- per maand. Om de kosten voor het eerste jaar te kunnen opbrengen hebben wij sponsoren nodig. Bent u of weet u iemand/een bedrijf die dit taxi-bus project (deels) zou willen sponsoren?

Wie maakt het mogelijk dat 12 kindjes dagelijks hun school kunnen bereiken?



Bijzondere mijlpaal

Tijdens mijn verblijf bereik ik de prachtige leeftijd van 60 jaar!

Hoewel het vieren van mijn verjaardag normaal gesproken niet mijn hoogste prioriteit heeft, wil ik er dit jaar wel bij stil staan.

Het voelt heel bijzonder dat ik deze mijlpaal bereik, dat had ik op 48 jarige leeftijd en met de aard van mijn borstkanker niet kunnen bedenken.

Ik voel me enorm bevoorrecht dat ik het juist in Nepal met de kinderen van Aamaghar mag vieren.

Ooit een droom, nu al drie jaar werkelijkheid.

Soms een zorg – wanneer het gaat om het genereren van toereikende financiële middelen – maar in alle andere gevallen een groot geluksgevoel; hier iets mogen en kunnen betekenen.

Ik verheug me er nu al op al die blije kindersnoetjes te zien, alweer een jaar verder in hun ontwikkeling.

Hun moeders te mogen begroeten, benieuwd naar hoe het hun is vergaan in het afgelopen jaar, wetend hoe zwaar hun bestaan is en hoe hard ze werken.

Minu in mijn armen sluiten en samen met haar onze passie voor onderwijs, kinderen en ouders delen. Samen met leerkrachten werken en genieten van het heerlijke eten van kok Hari.

De beelden van onderstaand filmpje tonen waarom ik me zo gelukkig voel tussen deze kindjes.

Ik wil dit gevoel graag met jullie delen.

Marlies



Wil je onze sponsorbrief via mail ontvangen?
Stuur een berichtje naar info@lightoflife.nl

Maak alsjeblieft je bijdrage over naar rekeningnummer NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk. Wij zijn een ANBI-stichting waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.