

S P O N S O R B R I E F

Light of Life

VOORJAAR 2016



Beste mensen,
lieve vrienden

Ook dit jaar brengt Marlies een bezoek aan Aamaghar om samen met het team te werken aan het realiseren van goed onderwijs.

Onze Stichting Light of Life heeft als symbool de zonnebloem, die uit een goed zaadje groeit, door licht, water, een stevige bodem, aandacht en warmte.

Nieuwe uitdagingen

Met deze sponsorbrief brengen we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Aamaghar. Ook is er aandacht voor alle in Nederland gevoerde acties.

In Nepal start in april het nieuwe schooljaar, een nieuw begin met nieuwe mogelijkheden en kansen voor onze kinderen.

Hoe beter wij hen middels goed onderwijs kunnen begeleiden, hoe meer Light of Life zij kunnen doorgeven.



*Don't you know yet?
It is your light that
lights the world.*

Rumi

Maak alsjeblieft je bijdrage over naar rekeningnummer NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk. Wij zijn een ANBI-stichting waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.

Adresgegevens:
Stichting Light of Life
J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk
KVK 17219997
RSIN ANBI: 819146316

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI

Muizenfamilie

Marlies zag in de klas van juf Ria op basisschool de Lage Weijkens in Loon op Zand hoe de kleuters spelenderwijs leerden met behulp van 10 gebreide muisjes.

De familie bestond uit 5 gestreepte en 5 gebloemde muizen in verschillende kleuren.

Ook hadden alle muizen staartjes van verschillende lengtes.

Wat viel er veel te ontdekken: sorteren op kleur/patroon, tellen tot 10, meten, staarten op volgorde van lengte leggen, begrippen als eerste, laatste, even groot etc.

Marlies zag direct dat dit ook leerzaam zou zijn voor de kleuters van Aamaghar.

Juf Ria stuurde het patroon uit “Spelend rekenen met peuters en kleuters” en Marlies ging aan de slag.

Deze muizenfamilie mag mee in de koffer naar Nepal. We zijn nu al nieuwsgierig naar de reacties van de kinderen!



Ambassadeur Jens



Onze inmiddels 9 jarige Jens blijft zich vol overgave inzetten voor de kinderen van Aamaghar.

Hij ontwerpt en knutselt van alles, wat hij vervolgens onder andere ter verkoop aanbiedt in het eetcafé van zijn opa.

Van de opbrengsten zijn inmiddels golfplaten gekocht voor een getroffen gezin van de aardbeving, zodat ze weer een dak boven hun hoofd hebben. Dit gezin is Jens heel dankbaar.

Van het overige bedrag zijn op verzoek van Jens spelletjes gekocht om het denkvermogen van kinderen op Aamaghar te vergroten. Ook deze spelletjes gaan mee in de koffer!

Maar dat is nog niet alles. Voor elk kind op Aamaghar heeft Jens een zelf bedacht cadeautje gemaakt. Whow! Wat zullen de kinderen blij zijn!



Moestuintjes ook in Nepal

Anouk bedenkt, bij elk bezoek dat Marlies aan Nepal brengt, iets origineels om mee te geven. Ook dit jaar is dat weer gelukt.

Ze is naar AH Jansen in Waalwijk gegaan en heeft de eigenaar Maarten Jansen gevraagd om ons project Aamaghar te ondersteunen door het doneren van moestuintjes uit de AH-actie.

Hij heeft ruimhartig moestuintjes en bijbehorende bakken geschonken.

Dus straks ook rondom Aamaghar volop groenten van AH! Anouk en AH Jansen super bedankt!



Bezoek Marlies aan Aamaghar

Ook dit jaar reis ik naar mijn geliefde Nepal, om daar al die prachtige kinderen en lieve vrienden weer te ontmoeten.

Ik vertrek op 24 april en kom op 25 april aan; precies een jaar nadat de aardbeving plaats vond. Ik voel bij de lichtste schok nog angst, maar dat weerhoudt me niet om te gaan.

Ik hoop tijdens mijn bezoek veel te kunnen betekenen voor kinderen, team en ouders van Aamaghar.

Ook zal ik zeker weer op bezoek gaan bij Durga, haar zwaar lichamelijk en verstandelijk beperkte zoon Elya en de kleintjes Rubin en Rubina. Daarnaast zal er ook zeker veel liefdevolle aandacht uitgaan naar Renuka, die vanwege haar beperkingen niet naar school kan. We hebben vorig jaar dankzij een betrokken sponsor kunnen regelen dat ze thuis extra ondersteuning krijgt om haar zelfredzaamheid te vergroten.

Bijzonder ook dat tijdens deze reis – naast twee gezinsleden – Marijke mij vergezelt. Zij ondersteunt al vanaf het prille begin Light of Life met hart en ziel.

Speciaal is ook de ontmoeting op 29 april in Pokhara met juffrouw Mariëlle van praktijkonderwijs MET. Samen bezoeken we Aamaghar en gaan bekijken hoe we een onderwijskundig project kunnen opzetten tussen de leerlingen van MET en de leerlingen van Aamaghar.

Er zijn al wel ideeën. Spannend!



Marlies

Kijk op www.lightoflife.nl/nieuws voor leuke sponsoracties



Een nieuw schooljaar

Op 9 april start het nieuwe schooljaar in Nepal. Dit is ook de eerste schooldag voor de kinderen van Aamaghar.

De school groeit nog steeds; inmiddels ligt het leerlingenaantal al boven de 100 en worden er nog meer kinderen verwacht. We hebben

- een nursery,
- een groep voor de toddlers,
- the LKG (Lower KinderGarten),
- the UKG (Upper KinderGarten,
- the first,
- the second en dit jaar ook
- the third class.

Help jij mee?

De oudste kinderen van Aamaghar gaan naar “ the third class”.

Dat betekent dat er net als vorig jaar een extra klaslokaal ingericht moet worden, er uniformen aangeschaft moeten worden, schoolboeken en materialen.

Deze kosten drukken op de maandelijkse exploitatielasten. Wij hebben een bedrag nodig van ongeveer € 1.000,-

Wanneer jij ons project een warm hart toedraagt en de kinderen graag wil helpen, kun je dat doen door te doneren voor een van de volgende artikelen:

- | | |
|---|---------|
| ✓ Schoolboeken voor een leerling | € 10,00 |
| ✓ Schriften voor een leerling voor een jaar | € 5,00 |
| ✓ Schrijfbenodigdheden, potlood, pen, gum | € 2,00 |
| ✓ Schooluniform | € 20,00 |
| ✓ Schoolbankje | € 25,00 |

Doneer je bijdrage op NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk onder vermelding van het door jou gekozen artikel.

Alvast hartelijk dank!



Een jaar na de aardbeving

Tijdens ons verblijf in 2015 waarin Nepal zwaar getroffen werd door twee aardbevingen en een hele reeks naschokken, hebben we dankzij jullie hulp 121 gezinnen kunnen helpen in het zwaar getroffen Gorkhagebied en in Chilauni.

In Khoplant ward 9 en 3 hebben we zelf samen met het team van Aamaghar golfplaten, levensmiddelen en kookgerei kunnen verspreiden.

Bishwa en Bijay – onze vrienden in Kathmandu – hebben dit voor ons gedaan in Chilauni. Ook zijn daar medicijnen uitgereikt.

Door heftige regenval en de onherbergzaamheid van het gebied is een tweede bezoek niet mogelijk geweest. Dit staat op het programma tijdens ons korte verblijf in Kathmandu.

We zijn heel benieuwd hoe de situatie nu is en ook hoe het gesteld is met de opbouw van het historische Durbar Square.

We houden jullie op de hoogte.

Hein en Marlies



Acties voor Light of Life

Ook de afgelopen periode is er weer het een en ander gebeurd op het gebied van leuke acties voor onze school:

- Meneer Bart van basisschool Pater van der Geld heeft het bedrag dat hij mocht ontvangen van het team voor zijn 25 jarig jubileum geschonken aan Light of Life,
- De kinderen van SBO de Leilinde in Heusden hebben tijdens hun paasviering gecollecteerd en voelen zich heel betrokken bij de kinderen van Aamaghar,
- Marijke en Els houden een feestje en vragen als cadeau aan hun gasten een bijdrage voor Light of Life.

We danken Meneer Bart en wensen hem nog vele mooie onderwijsjaren toe, Marijke en Els, dank voor jullie mooie gebaar. En wat ons ieder keer raakt is de manier waarop de kinderen in Nederland zich in willen zetten voor de kinderen van Aamaghar, speciale dank aan de kinderen van de Leilinde.



Wil je onze sponsorbrief via mail ontvangen?
Stuur een berichtje naar info@lightoflife.nl

Maak alsjeblieft je bijdrage over naar rekeningnummer NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk. Wij zijn een ANBI-stichting waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.