

S P O N S O R B R I E F

Light of Life

NAJAAR 2015



Onze Stichting Light of Life heeft als symbool de zonnebloem, die uit een goed zaadje groeit, door licht, water, een stevige bodem en aandacht en warmte.

Terugblik en vooruit kijken

In deze nieuwsbrief willen we laten zien wat we samen met het team van Aamaghar hebben kunnen betekenen voor de slachtoffers van de aardbeving.

We willen uitstralen dat we door samen te werken hulp kunnen bieden op momenten dat dit nodig is. Met onze giften bieden we getroffen mensen een basis om op verder te bouwen. Aamaghar is immers meer dan een school alleen!

Maar we richten ons ook op de toekomst van Aamaghar door actief mensen, scholen en bedrijven te benaderen om ons te helpen om te kunnen voorzien in de maandelijkse lasten.

Maak alsjeblieft je bijdrage over naar rekeningnummer NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk. Wij zijn een ANBI-stichting waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.

Beste mensen, lieve vrienden

Vele Nepalezen werden zwaar getroffen door de aardbevingen van 25 april en 12 mei. Gelukkig heeft Light of Life een aantal gezinnen direct en goed kunnen helpen.



Be good, do good!

Adresgegevens:
Stichting Light of Life
J. van Ruysdaelstraat 49
5143 GL Waalwijk
KVK 17219997
RSIN ANBI: 819146316

Algemeen Nut
Beogende Instelling
ANBI

Rescuefonds in actie!

Tijdens en na ons bezoek aan Nepal eind april/begin mei is er veel gebeurd.

De aardbeving en alle verschrikkelijke gevolgen daarvan hebben er toe geleid dat op Aamaghar een Rescuefonds werd opgericht om hulp te bieden aan de slachtoffers.

Direct werd er voedsel uitgedeeld in verschillende ziekenhuizen in Pokhara.

Een oproep op Facebook en op onze website resulteerde in massale reacties en giften.

Hierdoor konden we direct hulp bieden aan totaal 121 gezinnen.

Op zaterdag (enige vrije dag in Nepal) zijn we met een volgeladen schoolbus en een vrachtwagentje met golfplaten naar het zwaar getroffen Gorkhagebied afgereisd waar we in eerste instantie Khoplang ward nummer 9 geholpen hebben.

Vervolgens is Hein enkele dagen later met 2 medewerkers van Aamaghar naar Khoplang ward nummer 3 gegaan om ook daar golfplaten af te leveren.

Met deze golfplaten konden de dorpsbewoners hun huizen herstellen en konden ze droog de regenperiode in.

Later is nog kookgerei gebracht.

Terug in Kathmandu - waar we getroffen werden door een tweede zware aardbeving - werd ons gevraagd om de dorpen Chilauni en Okherani te helpen.

Onze goede vrienden Bishwa en Bijay hebben de taak op zich genomen om hier golfplaten en medicijnen te overhandigen.

Naast hulp aan gezinnen hebben we, dankzij royale persoonlijke giften en door diverse individuele acties van kinderen, scholen en bijdragen van twee kerkgemeenschappen, getroffen scholen kunnen helpen met de wederopbouw.



Aardverschuiving in Lumle, district Kaski

Als gevolg van de aardbeving en door zware regenval tijdens de moesson is het dorp Lumle – op 30 km afstand van Aamaghar - in augustus in een klap weggevaagd.

25 Mensen werden in hun slaap overweldigd en vonden de dood.

Light of Light heeft samen met het team van Aamaghar hulpgoederen geleverd.



Acties van scholen voor scholen

Groep 7 van basisschool de Verrekijker heeft cupcakes gebakken en verkocht; hiermee hebben ze geholpen om golfplaten aan te schaffen.

Groep 6 van basisschool Meander heeft lege flessen ingezameld; er zijn 30 rugzakjes gekocht voor de kinderen van the Devistan Primary School.

Ook groep 3 van basisschool Meander is in actie gekomen. Lees hieronder hoe zij zich hebben ingezet.

Leren voor het leven

Groep 3 heeft heel hard gewerkt voor de slachtoffers en betekenisvol geleerd.

Hun plan: zelf spulletjes maken en verkopen in de ingerichte winkel in hun klaslokaal.

De directeur werd in een zelf geschreven brief om toestemming gevraagd, er werden schema's gemaakt wie wanneer in de winkel mocht verkopen.

Ook ontstond het plan om een optreden te organiseren in de vorm van straattheater.

Er werden affiches gemaakt en er werd flink geoefend.

Dit was het resultaat: kinderen van 6 en 7 jaar hebben € 158 opgehaald. Met dit geld hebben we heel veel schoolmaterialen kunnen kopen. In de Chandika Secondary School kan weer veilig en droog les worden gegeven.

Het team van Aamaghar en Light of Life zijn onder de indruk van de prestaties van deze kids en hun juffen.



Kijk op www.lightoflife.nl/nieuws voor leuke sponsoracties

Bijzondere aandacht voor...

Graag vragen we bijzondere aandacht voor twee onderwijzers in hart en nieren, die met (pre-)pensioen gingen. Zij namen afscheid van hun school en vroegen aanwezige mensen op hun afscheidsreceptie i.p.v. cadeaus een bijdrage in de vorm van een donatie voor Light of Life.

Marijke van basisschool Strijpdorp in Eindhoven en Geert van basisschool Besoyen in Waalwijk super bedankt!

Een prachtige gedachte om op deze manier blijvend iets te willen betekenen voor kansarme kinderen in Nepal.



Gerealiseerd op Aamaghar

Tijdens het bezoek in april hebben we naast het bieden van steun ook nog het volgende kunnen betekenen:

- Hein heeft flink zijn best gedaan om raam- en deurkozijnen te schilderen.
- Ook is verf aangeschaft om de buitenmuren te behandelen.
- Er zijn schoolmeubeltjes gekocht en bedjes voor de kleintjes.
- Stof voor schooluniformpjes is gekocht. Moeders, die naailes hebben gekregen, hebben daar uniformpjes van gemaakt.
- Alle boeken voor de nieuwe groep zijn aangeschaft.
- Er is een geit gekocht, een naaimachine, zaaigoed en kuikentjes.

Kortom het gedoneerde geld is goed besteed!

Ook hebben we veel speelgoed kunnen overhandigen, dat ruimhartig is gegeven door Thomas en heeft Anouk gezorgd dat de kinderen van Aamaghar met muziekinstrumenten kunnen spelen. De kinderen zijn er erg blij mee.

Nepal heeft een grondwet.

Op 20 september heeft Nepal zijn eerste volledige democratische grondwet aangenomen. De nieuwe grondwet is een historische stap voor het land dat werd geteisterd door een burgeroorlog en aardbevingen.

Nepal werd eeuwenlang geregeerd door koningen, tot de monarchie na de burgeroorlog in 2008 werd afgeschaft. Sindsdien was het land officieel een Hindoe-staat, maar met de nieuwe grondwet is daar nu een einde aan gekomen.

In Nepal bestaat 81% van de bevolking uit Hindoes, 9% is boeddhistisch en 4% is Moslim.



Onze nieuwe actie

We hebben via mail en facebook een oproep gedaan voor nieuwe ideeën voor Light of Life acties. We hebben daarop een aantal leuke reacties gekregen:

- Tim gaat in november een veiling organiseren
- Van Mayke hebben we heel veel bruikbare tips gekregen, die gaan we in het voorjaar uitwerken!
- Jens heeft opnieuw fantastische ideeën. Hij is een ware ambassadeur, een mooi voorbeeld van wat kinderen in Nederland kunnen betekenen voor kinderen in Nepal
- Ook zijn we blij met het onderstaande idee van Hanneke: *“Koop twee identieke puzzels van 1000 stukjes. Léeg 1 puzzel, plak hem op, maar laat er een paar stukjes uit (zoveel stukjes als je prijzen weg wilt geven). Verkoop de stukjes van de tweede puzzel voor een bedrag van € 1,- per puzzelstukje. Als alle stukjes verkocht worden, zullen er dus een paar mensen zijn die de ontbrekende stukjes van de opgeplakte puzzel hebben. Verbind prijzen aan die stukjes.”*

Dit idee gaan we uitvoeren! Daar hebben we jullie weer wel bij nodig: je kunt de puzzels en/of prijsjes sponsoren, maar je kunt ook helpen door puzzelstukjes te kopen en/of te verkopen. Voor inlichtingen wend je tot Rina en Marlies via rina.ridolfi@gmail.com of marliesbeeks@ziggo.nl.



Wil je onze sponsorbrief via mail ontvangen?
Stuur een berichtje naar info@lightoflife.nl

Maak alsjeblieft je bijdrage over naar rekeningnummer NL70RABO0142800740 van Stichting Light of Life te Waalwijk. Wij zijn een ANBI-stichting waardoor giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting.